

The Gréiweschlass in Koerich

The Gréiweschlass in Koerich is considered the gateway to the Valley of the Seven Castles, which is part of the Eisch Valley. This castle is located at the foot of a baroque church, which dates back to 1748 and is one of the most beautiful religious buildings in Luxembourg.

A moat ranging from 9 to 12 metres in width is fed by the passing Göblinger stream. The original castle was surrounded by walls up to 3 metres thick and 15 metres high. It was surmounted by an imposing fortified tower (donjon), which has also been called the «witches tower» since the 17th century. During the course of the then rampant witchcraft mania, accused persons were imprisoned here before judgement which could end up sending them to the stake.

Wirich I of Corrich is the first historically documented Lord of Koerich mentioned in a document from 1259.

The original castle was built round 1338 by Godfrid II, Lord of Koerich and Bertringen (near Thionville), as determined by the archaeological excavations carried out in the castle courtyard at the beginning of this century.

In its long history, the Gréiweschlass has undergone several renovations, such as those dating from the Renaissance period that still can be seen in the windows on the east and west sides, as well as in the fireplace dating from 1585 in the partially preserved chapel tower built in the same period.

The Baroque-style window stones on the south façade are also concrete evidence of work carried out as from the beginning of the 18th century.

In modern times, the castle ruins were subject to constant decay. Part of the structure recently seemed about to collapse. Only the courageous intervention of the inhabitants of the municipality of Koerich, who provided the impetus for the foundation of the Käercher Schlassfrënn, led to the «survival» of the Gréiweschlass.

In September 2019, renovation works carried out in the Gréiweschlass since 2009 were officially completed and since then the Castle has been accessible to all.

Visitors enter the donjon via a steel bridge, which crosses through the original entrance into the interior of the tower. The centrepiece for cultural performances is a membrane that extends over the surface of the palace and the former residential structure on the south side of the Gréiweschlass, allowing the site to be used regardless of weather conditions. Also worth mentioning is the advanced lighting layout, which can be staged to magnificently illuminate the entire castle grounds at night.

The Koerich Gréiweschlass is currently the only castle in the Valley of the Seven Castles that offers visitors free access. It is the starting point for fantastic hiking trails that offers excellent opportunities to explore the diverse cultural and natural landscape of the Eisch Valley.

In about an hour's walk, it is possible to visit the ruins of the Gallo-Roman Villa rustica near Goeblingen (www.gka.lu) or the forest nature trail «Storm damage» in the Härebësch forest (www.haerebesch.lu).

Only about 150 metres away from the Gréiweschlass stood the second Koerich castle, the Fockeschlass. It is named after the noble Fock family of Hübingen, who owned it in the 16th century. A feudal estate was first mentioned on this site in the 13th century. At the end of the 16th century, the castle came into the possession of a branch of the Nassau family from Vianden. At that time, it was also known as “Nassau castle”. Today it has disappeared completely. A street name and an information sign commemorate its existence.

The popular medieval festival takes place every third weekend in September. «Tempus Mediaevale» is held on the Gréiweschlass castle grounds. You can find out more about this and the current programme of other events at Gréiweschlass at www.ksf.lu.

The Gréiweschlass can be reached by bus routes 822, 823 and 904: get off at the «Gemeng» bus stop. It can also be easily reached by bike (www.mobiliteit.lu).

Car parking is available in front of the castle entrance.

Het Gréiweschlass in Koerich

Het kasteel Gréiweschlass van Koerich staat bekend als de toegangspoort tot de Vallei van de Zeven Kastelen, die deel uitmaakt van het dal van de rivier Eisch. Het kasteel ligt aan de voet van de barokkerk uit het jaar 1748, een van de mooiste sacrale gebouwen van Luxemburg.

Rond de aanvankelijke burcht, die omringd was door muren tot drie meter dik en tot vijftien meter hoog, lag een gracht van negen tot twaalf meter breed die gevoed werd door de voorbijstromende beek van Göblingn. Een indrukwekkende verdedigingstoren (donjon), die sinds de 17^e eeuw ook “Heksentoren” genoemd wordt, stak boven de burcht uit. Tijdens de heksenjacht van destijds werden de gedupeerden hier opgesloten in de kerker, vooraleer ze mogelijk op de brandstapel belandden.

In een document uit 1259 wordt Wirich I van Corrich vermeld als eerste geschiedkundig gedocumenteerde heer van Koerich. Rond 1338 stichtte Godfried II, heer van Koerich en Bertringen (bij Diedenhofen), de oorspronkelijke burcht, zoals blijkt uit archeologische opgravingen op het plein van het kasteel begin deze eeuw. In zijn geschiedenis werd het Gréiweschlass meermaals verbouwd, zoals bijvoorbeeld de ramen aan de oost- en westzijde uit de renaissance of de stookplaats uit 1585 in de gedeeltelijk behouden kapeltoren aantonen.

Ook de vensterstenen van de zuidgevel die in barokstijl gehouden zijn, zijn concrete bewijzen van het begin van de 18^e eeuw.

In de nieuwe tijd was de kasteelruïne overgeleverd aan gestaag verval. Op het laatst dreigde ze gedeeltelijk in te storten. Enkel het kordate ingrijpen van de inwoners van de gemeente Koerich, die de aanzet gaven voor de stichting van de Käercher Schlassfrënn, zorgde voor de renaissance van het Gréiweschlass.

In september 2019 werden de restauratiewerken, die sinds 2009 in het Gréiweschlass aan de gang waren, officieel beëindigd en sindsdien is het kasteel barrièrevrij voor iedereen toegankelijk.

Via een metalen brug die door de oorspronkelijke ingang naar de binnenkant van de toren leidt, komt de bezoeker in de verdedigingstoren terecht. Het tentdak, dat het grondplan van de grote zaal van de burcht, het voormalige woongebouw aan de zuidkant van het Gréiweschlass, overspant, vormt het middelpunt voor culturele opvoeringen. Ook de evenementverlichting, waarmee het hele terrein van het kasteel ook bij nacht prachtig in scène wordt gezet, is het vermelden waard.

Het Gréiweschlass van Koerich is momenteel het enige kasteel in de Vallei van de Zeven Kastelen dat vrij toegankelijk is voor bezoekers. Het is een vertrekpunt voor schitterende wandelwegen met uitstekende mogelijkheden om het gevarieerde cultuur- en natuurlandschap van het dal van de Eisch te verkennen. De ruïnes van de Gallo-Romeinse villa rustica bij Goeblingen (www.gka.lu) of het bosleerpad “Stormschade” in Härebësch (www.haerebesch.lu) liggen bijvoorbeeld op een uurtje wandelen.

Het tweede kasteel van Koerich, het Fockeschlass, ligt op amper 150 m van het Gréiweschlass. Het is vernoemd naar de adellijke familie van Jakob Fock van Hübingen, die het in de 16^e eeuw bezat. In de 13^e eeuw wordt er voor het eerst melding gemaakt van een landgoed op deze plaats. Eind 16^e eeuw kwam het kasteel in het bezit van een zijtak van de familie Nassau uit Vianden. In die tijd werd het ook “kasteel van Nassau” genoemd. Vandaag is het volledig verdwenen. Een straatnaam en plaatsnaambord herinneren aan het bestaan ervan.

Ieder derde weekend van september vindt het populaire middeleeuws feest “Tempus Mediaevale” plaats op het terrein van het kasteel. Informatie hierover en het actuele programma met andere evenementen in het Gréiweschlass zijn terug te vinden op www.ksf.lu.

Het Gréiweschlass is gemakkelijk te bereiken met de buslijnen 822, 823, 904, halte “Gemeng”, als ook met de fiets (www.mobiliteit.lu). Auto's kunnen parkeren voor de ingang van het kasteel.



Käercher Schlassfrënn

The Käercher Schlassfrënn association has been created in autumn 1993.

The idea and the initiative to found this association came from a working group of the Koerich municipal development plan. The main concern of the Friends of the Castle is the preservation and revitalisation of the Gréiweschlass. Furthermore, Käercher Schlassfrënn endeavours to preserve local and regional cultural heritage.

The renovated Gréiweschlass in Koerich opened its doors in September 2019, and since then the Friends of the Castle manage the site.

Would you like to support us?

Become a member of the Käercher Schlassfrënn by making a minimum donation of €10 to the following account: CCPL LU60 1111 1153 4007

De kasteelvrienden (Käercher Schlassfrënn) bestaan sinds 1993. Het idee en initiatief voor de stichting kwam van een werkgroep van het gemeentelijk ontwikkelingsplan van Koerich. Het voornaamste doel van de kasteelvrienden is het Gréiweschlass behouden en nieuw leven inblazen. De Käercher Schlassfrënn zetten zich verder in om het lokale en regionale culturele erfgoed te bewaren. In september 2019 werd het vernieuwde Käercher Gréiweschlass geopend en sindsdien houden de kasteelvrienden zich bezig met het beheer ervan.

Wilt u ons steunen?

Word dan lid van de Käercher Schlassfrënn met een overschrijving van minstens € 10 op CCPL LU60 1111 1153 4007 0000. Bedankt!

Käercher Schlassfrënn asbl

Boîte Postale 159

L-8303 Capellen

ksf@vo.lu www.ksf.lu

R.C.S. Luxembourg F3437

Luxembourg Business Register No. F3437

Handelsregister en vennootschapsregister Luxembourg

WWW.MSDESIGN.LU



KÄERCHER GRÉIWESCHLASS



You can find further information here:
Meer informatie over de regio is terug te vinden op:

www.visitguttland.lu
+352 28 22 78 62
info@visitguttland.lu



ENGLISH
NEDERLANDS

VISIT
LUXEMBOURG